

Konsekvenserne af Khilafahs Afskaffelse

Bismillahir Rahmanir Raheem



Denne Rajab måned gav os en mulighed for at reflektere over Khilafahs forpligtelse (*Fardhiyah*). Den seneste tids begivenheder - såsom den kinesiske forfølgelse af Uighurer, Frankrigs angreb på den islamiske beklædning, Amerikas angreb på Afghanistan og Pakistan, og belejringen af Palæstina - peger på det akutte behov for Khilafah Rashidah: den islamiske stat, som vil styre med hvad Allah ﷻ har åbenbaret og bringe fred, retfærdighed og sikkerhed til Ummah og hele menneskeheden. Den 28. Rajab, markerede Ummah den 88. årsdag for Khilafahs afskaffelse.

Siden ophævelsen af Khilafah i 1342/1924, har Ummah været genstand for de vantrø kolonimagters direktiver. Disse stormagter fortsætter med at regere over de muslimske lande gennem deres stedfortrædere og agenter. Mange europæiske stater har i stigende grad også vist deres åbne fjendskab mod muslimer, som opholder sig der. Vi vil udforske nogle aktuelle nyheder og minde Ummah om, at vi er truet konstant. Den eneste løsning for Ummah er at genoprette Khilafah Rashidah på basis af Profetens ﷺ politiske og intellektuelle metode.

Somalia: 3,5 millioner muslimer på kanten

Som rapporteret i Irish Times, "Mindst 3,5 mio. somaliere [*sic*] er nu på kanten af en afgrund, uden adgang til mad, sundhed eller grundlæggende sikkerhed". Forfatteren havde også bemærket, at landet under de islamiske domstoles union nød godt af en "retsstat og et godt niveau af almen sikkerhed for den almindelige befolkning". Men det ændrede sig, da Amerika indsendte Etiopien for at vælte de islamiske domstole. Siden da er kampene fortsat mellem den nuværende "føderale overgangsregering", ledet af Sheikh Sharif Ahmed og "Al-Shabab", der kæmper for at genoprette islamisk styre i Somalia. Som besvarelse til det fortsatte pres fra muslimerne, har USA sendt våben til det svækkede Sharif regime, for at forpurre en overtagelse af de muslimer, der søger at styre med hvad Allah ﷻ har åbenbaret. En unavngiven amerikansk embedsmand fortalte avisen, the Washington Post, at "En beslutning blev taget på højeste niveau for at sikre, at regeringen ikke falder, og at alt bliver gjort for at styrke regeringens sikkerhedsstyrker for at modvirke oprørerne". Embedsmanden bemærkede også, at forsendelsen af våben og ammunition ankom i denne måned i den somaliske hovedstad, Mogadishu.

Muslimer i Frankrig og Tyskland under angreb

I Europa så den muslimske Ummah forslaget om til at forbyde Burkaen, og var vidne til det brutale mord på en gravid muslimsk søster i et tysk retslokale. I Frankrig erklærede præsident Sarkozy, at

"Burkaen er ikke et religiøst symbol; den er et symbol på underkastelse," fortalte han medlemmer af begge parlamentariske huse, som var forsamlet for at høre hans tale. Han fortsatte med at sige, at *"Den vil ikke være velkommen på den franske republiks territorium."* Hans kommentarer fulgte en appel i sidste uge fra 65 franske parlamentsmedlemmer for en parlamentarisk kommission, som skal undersøge, om muslimske kvinder, der dækker sig fuldt ud i det offentlige, underminerer kvinders rettigheder og Frankrigs sekulære tradition. Disse parlamentsmedlemmer omfattede repræsentanter fra en række partier, herunder kommunisterne og Sarkozy's eget UMP (Union pour un Mouvement Populaire). Appellen fik øjeblikkelig opbakning fra medlemmer af Sarkozy's centrum-højre regering, men blev kritiseret af Socialisterne (det største oppositionsparti). Dette er ikke første gang, at den franske regering har klaget over den muslimske kvindes beklædning. I 2004 vedtog landet en kontroversiel lov, der forbyder kvinder at bære Hijab (hoved tørklæde) i offentlige skoler og regeringskontorer. Det er ironisk, at Frankrig hævder at være en "forkæmper" for religiøs frihed og tolerance, mens dette begreb bliver glemt, når det gælder muslimer, der bor i Frankrig.

I Tyskland blev Marwa Al-Sherbini stukket brutalt ned 18 gange i et tysk retslokale. I stedet for at politiet inter文enerede for at beskytte hende, så skød og sårede de hendes mand kritisk, som forsøgte at forsvare hende! I Tyskland - som i Frankrig og andre europæiske lande - har de anti-muslimske følelser været i konstant stigning det sidste årti. Derfor er det ikke overraskende, at sådan et mord kunne ske, når sådan et klima af had eksisterer.

Kina: muslimske optøjer som svar på juni drab

En hob af Han kinesere udvalgte og dræbte i juni to muslimske (Uighur) arbejdstagere i byen Shaoguan i den sydlige Guangdong provins. Episoden førte til sammenstød mellem Uighur muslimer og Han kinesere, herunder de kinesiske sikkerhedsstyrker i Urumqi, hovedstaden i det besatte Øst Turkistan (kendt af kineserne som "Xinjiang" - nyt land).

Kinesiske embedsmænd hævder, at 156 mennesker - primært etniske Han kinesere - døde i søndagens vold. Uighur grupper siger, at mange flere døde, og at de fleste af de døde var Uighurer. Om tirsdagen stod omkring 200 Uighur kvinder overfor uropoliti for at appellere om, at mere end 1.400 mennesker, som blev anholdt i løbet af søndagens vold, skulle sættes på fri fod. Senere marcherede hundredvis af Han kinesere gennem gaderne i Urumqi, mens de smadrede butikker og boder, som tilhører muslimer.

Siden april 1996 er omkring 57.000 Uighur muslimer blevet anholdt og omkring 1.700 af dem henrettet. Den kinesiske regering optrappede også en bekæmpelse af "uautoriseret" religiøs aktivitet. Kinas summariske henrettelse af 30 muslimer i februar 1997 var særligt brutal. Disse anholdelser er kun ét redskab ud af mange, som de kinesiske myndigheder har brugt til at undertrykke muslimer og islam. De har også brændt Qur'anen offentligt og forbudt den. De kalder især til en afskaffelse af islamisk praksis og forbyder muslimer at lære det Uighuriske sprog (som bruger den arabiske skrift). De kinesiske

myndigheder fortsætter med at føre en forflyttelsespolitik, for at udvande den muslimske befolkning i Øst Tyrkistan, ved at befolke regionen med Han kinesere. Tilbage i 1949 udgjorde Han kineserne blot 2-3 % af den samlede befolkning. Nu repræsenterer de omkring 50 % af befolkningen, og kontrollerer de fleste virksomheder.

Pakistan og Afghanistan: Amerikanske operationer intensiveres

I Afghanistan indledte de amerikanske besættelsesstyrker en stor landoperation, der involverede angrebshelikoptere, kampvogne og 4.000 amerikanske marinesoldater. Dette angreb blev indledt i koordination med 2 ubemandet drone angreb - der littede fra Pakistan - som dræbte 115 mennesker. Derudover har den pakistanske regering godkendt luftangreb, der dræbte 24 mennesker i den nordvestlige Swat region og Syd Waziristan. Dette er udover den pakistanske regerings brug af sin hær til at udføre USA's beskidte arbejde, som har resulteret i en fordrivelse af 2 millioner mennesker. Koordinationen imellem Amerika og den pakistanske regering arbejder for at presse de muslimer, der modsætter sig den USA ledede besættelse. Det er tydeligt fra situationen i Afghanistan, at USA ikke kan undertrykke muslimer uden assistance fra de forræderiske muslimske regeringer, såsom Zardari regimet i Pakistan. (Handlings)mønstret, som USA har anvendt i Pakistan, er naturligvis ikke meget anderledes fra det, de gjorde i Irak - ved at læne sig opad af nabolandene (Iran, Syrien, osv.), for at underminere modstanden.

Belejringen af Palæstina: en langsom og pinefuld død

Otte måneder er gået, siden 'Israel' indledte sin seneste runde af massakre på muslimer i Gaza. Selv om bomberne er holdt op med at falde - og medierne har stoppet deres opmærksomhed - så fortsætter massakren i Gaza. Men i stedet for bomber, så anvender 'Israel' en dødelig belejring for at klemme livet ud af befolkningen i området. For eksempel, da folk ikke kan få adgang til byggematerialer, så er de nød til at bruge telte som midlertidige bosteder. Som filmet i en dokumentarfilm, udsendt af Englands the Guardian, så må fædre blive oppe hele natten for at beskytte deres familie og børn fra at blive spist af vilde dyr! Som enhver objektiv observatør klart ville se, så ligger den sande brutalitet i Palæstina i den daglige virkelighed af at være besat af 'Israel', som indebærer at vente i timevis ved kontrolposter, og se hjælpeløst til, når 'Israel' kommer ind og river ens hjem ned med bulldozere, og se forfærdet til, mens jødeentitetens hær river oliventræer op (som ofte er den eneste næringskilde man har), eller at blive udsat for hus razziaer midt om natten. Som det blev dokumenteret af nyhedsshowet, "60 Minutes", så kan israelske tropper vilkårligt tage ophold i et muslimsk hus, og bruge det som en midlertidig operativ post.

Muslimernes situation i Palæstina er især velegnet til at henlede opmærksomheden på Khilafahs fravær. Muslimer regerede landet siden 'Umar bin Al-Khattabs ؓ tid, indtil Korsfarerne besatte den. Kaldet til at befri Al-Quds blev modtaget af Salahuddin Al-Ayyubi ؓ, der kæmpede bravt og med Allahs ﷻ

tilladelse, befriede landet igen. Derefter fortsatte det islamiske styre under osmannerne. Men den osmanniske Khilafah faldt i styrke til et punkt, hvor den var tyngt af gæld. Den zionistiske bevægelse forsøgte at drage fordel af Khilafahs svage situation ved at tilbyde at købe jorden. Men hvad var svaret fra vores Khalifah, Sultan 'Abdul Hameed II ﷺ? Tog han det næste tog til London og forråd sig på Europas pengeklister, ligesom regenterne gør i dag? Nej, det gjorde han i hvert fald ikke! I stedet nægtede han endda at mødes med lederen af den zionistiske bevægelse og fortalte dem, at jorden var gennemblødt med blodet fra mange *Mujahideen* og *Shuhadaa* og derfor var for dyrebar til at blive handlet med for rigdom i denne verden. Sådant et lederskab kan desværre ikke findes i nogen af de over 50 regeringer, som regerer over den muslimske Ummah i dag.

Må Allah ﷻ hjælpe os med at genoptage den islamiske livsstil gennem genetableringen af Khilafah Rashidah i henhold til Allahs Sendebuds ﷺ intellektuelle og politiske metode. Må Allah ﷻ gøre det muligt for de kommende generationer at vokse op under dens skygge, beskyttet mod besættelse og undertrykkelse.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾

”Allah har lovet dem iblandt jer, der har Iman og arbejder godt, at Han sandelig vil give dem autoritet på jorden, ligesom Han gav autoritet til dem før dem. Og Han vil grundfæste deres livsstil (dvs. Islam) for dem, som Han har accepteret for dem, og give dem sikkerhed efter deres frygt.” [Al-Nur 24:55]