

Teknologi i den Islamiske Stat

Bismillahir Rahmanir Raheem

Mobiltelefoner, Fjernsyn & DVD'er i den Islamiske Stat?

Hvordan vil teknologien fremstå, når Islam kommer tilbage som komplet levemåde? Vil der være noget som SMS, eller vil vi være nød til at råbe til hinanden? Vil vi være nød til at give afkald på motorcykler, og ride på kameler i stedet for? Vil det teknologiske niveau blive værre, efterhånden som folk skynder sig at rejse, for at arbejde i udlandet? Hvorfor er den islamiske verden så langt tilbage i forhold til vesten, teknologisk set? Folk har den holdning, at Islam er en religion som kom for 1.400 år siden, og intet har at gøre med nutidens verden. Denne holdning foreskriver, at man skal afskære sig fra Islam, for at være moderne og progressiv. Holdningen foreskriver også at hvis man bringer Islam tilbage, vil det resultere i at man bliver middelalderlig og tilbagestående.

Denne holdning er forkert. Læs videre for at opdage hvorfor.

Islam er ikke kun beregnet til livet for 1.400 år siden

For det første: Islam er en ideologi, og ikke en religion. Der findes ikke noget, den ikke omtaler. Den kom ikke kun for at omtale individer. Den omtaler os som et samfund. Islam har sit eget unikke økonomiske system, uddannelsespolitik, styresystem, udenrigspolitik, og socialsystem. Vi skal bare undersøge det. Og for det andet: Islam kom ikke blot for 1.400 år siden; den blev åbenbaret af Allah ﷻ.

Og Allah ﷻ kender menneskets natur bedre end vi kender os selv. Han ﷻ kender også det potentiale, Han ﷻ lagde i de materielle ting, som kan udvikles til teknologi. Hans ﷻ Deen kom sandelig til enhver tidsalder. Og Hans ﷻ Sidste Profet og Sendebud, Muhammed ﷺ, viste os vejen. Da den islamiske stat blev etableret i Madinah, indledte han ﷺ mange handlinger hvormed muslimerne blev førende indenfor teknologi. Og disse handlinger er vigtige for os at forstå, da hans ﷻ *Sunnah* er et eksempel for os.

Den Islamiske Holdning til Teknologi

Da Islam kom for første gang som et komplet system, sendte Allahs Sendebud ﷺ muslimerne på en speciel mission til *Al-Shaam* (nutidens Syrien, Jordan og Palæstina). På det tidspunkt var *Al-Shaam* ikke regeret af Islam, men var domineret af en af tidens Supermagter, Romerne, som var kristne. Disse romere var særdeles veltrænede i militærteknologi, og de havde udviklet en *dhababa* og en *dhaboos*, to specielle katapulttyper (*manjaneek*). Muslimerne tilegnede sig også redegnavningsteknologi fra tidens anden Supermagt, Perserne, via Salman Al-Farisi ؓ, og de anvendte den i *Kbandaq* (grøften) kampen. Og dette er tilladt i Islam, fordi muslimerne tog ikke deres ideologi fra Perserne og Romerne. De adopterede ikke deres doktriner, værdier og livssystem. De tog kun teknologien fra dem, som reelt ikke kommer fra en særlig doktrin, og er noget alle mennesker kan opdage, ved Allahs ﷻ Nåde. Ydermere brugte muslimerne teknologien for Allahs ﷻ skyld, og ikke for *Kuffars* skyld. Gennem sin *Sunnah* viste Allahs Sendebud ﷺ os, at teknologi i sin oprindelse, er tilladt (*Mubah*) i Islam, men den skal kun bruges i en *Halal* henseende. Så en kirurgs kniv kan bruges til at afstedkomme helbredelse, men ikke til at abortere en uskyldig baby. Fjernsyn, Internet og DVD kan bruges til at udsprede Sandheden, men ikke til at udnytte kvinder som materielle objekter.

Den Islamiske Stat Bygger en Industriel Base

Muslimernes mission var ikke kun at tilegne sig teknologien, men også at udvikle den i den islamiske stat. Denne viden var ikke kun beregnet som viden alene, men blev omdannet til kompetencer, og en indenrigs industri. Via denne *Sunnah* var der på meget kort tid sket en ændring i muslimernes militærkompetencer. I *Badr* kampen havde Muslimerne så dårlige midler, at mange var nød til at dele skjolde, fordi der ikke var nok til alle. Men situationen ændrede sig dog hastigt. Muslimerne begyndte at fremstille deres egne katapulter, og

andre teknologier, og endte med at overvinde både Romerne og Perserne, for dermed at blive den eneste supermagt i århundreder. I det 15. århundrede byggede Sultan Muhammed den største kanon, mennesket nogensinde har set. Islam holdt dem ikke tilbage, fordi de implementerede den som en ideologi. Faktisk var muslimerne i Khilafah Staten førende i mange århundreder, indenfor mange teknologiske områder, lige fra landbrugsvidenskab til medicin. Folk kom fra hele verden, for at studere på Khilafah Statens universiteter.

Khilafah Reverserer den Intellektuelle Tilbagestående

Vi er kun blevet afhængige af vesten, på grund af Islams fravær som en ideologi. IMF (den Internationale Monetære Fond) har sønderrevet vores økonomi med en politik, der har eksponeret Ummahs resurser og rigdom for de vestlige multinationale firmaer, og har forkrøblet vores indenrigs industrier. Priser på vand og elektricitet er steget, på grund af privatiseringen af hvad der ifølge Islam er Ummahs ejendom. Vores unge rejser til vesten for at søge viden, og de vender tilbage, hvor der ikke er arbejde, fordi der ikke er nogen industriel base her. Dette behøver ikke være tilfældet, og vil ikke være tilfældet, når Khilafah vender tilbage og Islam vender tilbage gennem den som en ideologi. Khilafah er pålagt at undervise ethvert individ, mand eller kvinde, muslim eller ikke-muslim, i hvad der er nødvendig for at gøre fremskridt i livet. Khilafah skal bygge mange biblioteker, laboratorier, og uddannelsesfaciliteter, både udenfor og indenfor universiteter og læreanstalter. Khilafah vil skabe en overflod af *'Ulema* (lærde), opfindere, og kreative tænkere i Khilafah Staten, hvilket tidligere var tilfældet i århundreder. Khilafah skal nedfælde en politik for hastigt, at tilegne sig den sidste nye nukleare, rumfarts- og lufrumsteknologi, for at styrke staten, så den kan beskytte Ummahs værdighed og ære. Og den skal føre opsyn med den landbrugsmæssige produktion, for at sikre, at den opnår et fuldt udbytte af jorden, med optimal effektivitet. Og den skal føre opsyn med industri, så den muslimske Ummah igen bliver en verdensleder. Dermed vil Khilafah bruge Ummahs resurser effektivt til at skabe jobs, udvide hendes arbejdsstyrke, hvilket vil fremme hendes økonomi yderligere.

Bring Islam Tilbage så Teknologien Bruges Korrekt

Verden har igen meget brug for, at Islam vender tilbage som en supermagt. Vesten har teknologi, men deres ideologi er ikke fra Allahs ﷻ retledning. De bruger teknologi på ukorrekt og destruktiv vis. De bruger ikke Internettet til at udsprede Sandheden; derimod bruger de det til at nedværdige kvinders og mænds ære. De bruger ikke våben, for at forsvare de svage, og oprette Sandheden på jorden; derimod bruger de dem, for at undertrykke, terrorisere, og dræbe de svage. Lige nu er vi i en god position til at tage føringen fra Vesten. Allah ﷻ har givet os store resurser, heraf ikke mindst en ung og energisk befolkning. Alt hvad vi behøver, er det islamiske system, så vi kan bruge alt dette på en produktiv måde.

I dag er vi nød til at arbejde for at bringe Islam tilbage, så vi endnu engang kan blive et skinnende eksempel for menneskeheden. Vi elsker Allah ﷻ, vi elsker den Sidste Profet, Muhammed ﷺ, lad os da arbejde, for at bringe Islam tilbage. For Khilafah er sandelig tidens største nødvendighed.