

Iman Kaldet til Handling

Bismillahir Rahmanir Raheem

Fra det øjeblik Qur'anen blev åbenbaret til Muhammad ﷺ, begyndte han ﷺ at kalde til Allahs ﷻ Vej; folk begyndte at komme til ham for at lytte, og blive hans ledsagere. De anerkendte Islams *'Aqidah*, deres overbevisning (*Iman*) var absolut og ren, og det var denne overbevisning, der forvandlede dem, så de blev de bedste mennesker med den bedste tænkning, viden, og uafbrudt handling. Bevæbnet med deres overbevisning, begyndte de at bekæmpe *Jabiliyyah* (uvidenhed); det var en intellektuel og politisk kamp. Skønt de kun var få i antal, var de stærke, robuste og kompromisløse, indtil Allah ﷻ gav dem Sejren, og Staten blev etableret i Madinah. På dette tidspunkt påbegyndte de nye handlinger; og tilføjede til den intellektuelle og politiske kamp den militære kamp mod Kuffar, ved at erklære *Jihad* og begynde at kæmpe og udsprede Islam. Hele lande blev åbnet til Islam, indtil det meste af Jordan kom under den islamiske autoritet.

Således forstod de Islam og således implementerede de den i deres liv. De adopterede *Iman* korrekt og forstod, at *Iman* kaldte dem til at handle, og de arbejdede i to stadier og fik succes.

Det blev berettet, at hver gang en *Ayah* kom så tog Sahabah imod den, forstod den, og implementerede den; derefter kom der andre *Ayaat*, som også blev implementeret med det samme. Deres levemåde (*Deen*) var udelukkende baseret på deres overbevisning og de var oprigtige i overholdelsen af dem begge og de forsøgte ikke et eneste påbud, men implementerede dem i deres helhed. De fortjente Allahs ﷻ velsignelse, og Allah ﷻ sagde,

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾

”Allah er tilfredse med dem, og de er tilfredse med Ham.” [Al-Tawbah 9:100]

Så *Iman* var ikke kun i deres hjerter, og de viste den ikke kun ved at tilbede og ihukomme Allah ﷻ, eller gennem deres moralske adfærd. Deres *Iman* var meget mere end det; de var en kompromisløs force med stor energi, styrke og beslutsomhed overfor *Kufr*. Det var på denne måde, at Sahabah lærte fra Muhammad ﷺ, oprejste sig og handlede dynamisk i deres *Da'wah* for at etablere en Stat, som varede i omkring 13 århundreder.

De refererede til Qur'anen, og forbandt altid deres handling med deres overbevisning. Allah ﷻ sagde,

﴿وَأَدْخَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ﴾

”Dem der erkender (absolut) og udfører gode gerninger, vil indtræde Haver.” [Ibrahim:23]

og,

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ﴾ ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾

”Sandelig mennesket er fortabt. Undtagen dem, der erkender og udfører gode gerninger.” [al-Asr:2-3]

og,

﴿وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾

”Og sig: ’Arbejd! Fordi Allah, Muhammad og de Troende vil se jeres arbejde”. [Al-Tawbah:105]

Sahabah blev kaldt til handling. Og de lyttede til Profeten ﷺ, som befalede dem til at handle, og han ﷺ ansporede dem meget på Allahs ﷻ Vej.

Hvad er arbejde? Det ypperste og bedste arbejde er arbejdet for Allahs ﷻ skyld (*fi sabeel Allah*); og af dette arbejde er arbejdet for at oprejse Ummah, etablere Islams Stat, bære *Da'wah* og indlede den politiske og intellektuelle kamp mod *Kufr*; ligesom Profeten ﷺ arbejdede for at gøre Islam suveræn, og stræbe imod *Kafir* tyrannerne, bekæmpe deres planer, afsløre deres dagsorden og aldrig acceptere deres regimer, og etablere *Khilafah* og forene de muslimske lande igen under Islams flag, *insha Allah*.

Men blandt de værste er dem, der forstår *Iman* som noget, hvor man sidder ned i dovenskab, og lader situationen være som den er, og endda løber væk og kommer med meget svage grunde til hvorfor man ikke skal arbejde på Allahs ﷻ Vej; ved eksempelvis at sige, ”Hvad kan vi gøre; vi er svage og tyrannerne har fuld kontrol,” eller ved at sige, ”Vi ønsker ikke at skabe *Fitnah* (splittelse),” og de ønsker at redde sig selv fra *Fitnah* ved at løbe bort. Endnu værre er det at forstå *Iman* til at betyde, at arbejde for at opnå penge til at forsørge sine børn og de fattige mennesker, og at etablere huse og farme gennem handel og industri, uden at involvere sig i de politiske aktiviteter.

Disse to typer folk er dem der har overladt mennesket til at blive styret af *Kufr* og hjælper indirekte til at muslimer bliver regeret af Vestens nikkedukker. De anerkender ikke (på en absolut måde), hvilket de burde, og forstår ikke hvad deres *Iman* påbyder dem at gøre.

Det er rigtigt, at Islam påbyder jer at erklære *Iman* på Allah, Hans Profeter, Hans Bøger, Englene, den Sidste Dag og *Al-Qadha wal-Qadr*. Men udover det, så er jeres handlinger en pligt, som man er pålagt at udføre, handlinger såsom at arbejde for at opnå forsyning (*Rizq*), udføre *Salah*, arbejde for at oprejse Ummah og etablere *Khilafah*, og arbejde for at ændre situationen, ved at angribe falskheden. Dette er alle sammen handlinger, jeres *Iman* kræver I opfylder; og vi er forpligtet til at udføre dem alle sammen.

Allahs Sendebud Muhammad ﷺ sagde,

”At implementere en af Islams straffelove på Jorden er bedre end 40 års regn.”

og,

”Den der dør uden en *Bai'ah* (lydighedsløfte til en *Khalifah*) på sin nakke, dør en *Jahiliyyah* død.” [Sahih Muslim, Kitab al-Imarah]

og,

”Ved Allah, påbyd det gode og forbyd det slette, og grib tyrannens hænder, og tving ham over sandheden og hold ham fast til den, for ellers vil Allah ramme jeres hjerter og så vil Han forbande jer, ligesom Han forbandede dem (dvs. Jøderne).”

Åh Muslimer! Sahabah adopterede *Iman*, som de skulle, og de forbandt den til alle deres handlinger, hvormed de opnåede Sejren fra Allah ﷻ. I dag forlader muslimerne arbejdet og handlingen, især den

højeste - som er det bedste arbejde - og de accepterer den svage *Iman*, og har fejlet, og er blevet totalt ydmyget.

Åh Muslimer! Denne Ummah er den bedste Ummah, og denne Ummah er indehaver af den bedste tanke i verden. Det er den bedste kulturs Ummah; den kultur som stemmer overens med menneskets natur, med en meget unik historie, en Ummah der udsprede godhed og retfærdighed og sandhed på denne jord, indtil alle var lykkelige, og selv Bogens folk var tilfredse til den grad, at de hjalp muslimerne imod deres fjender.

I dag er det på tide, at vi følger i Sahabahs fodspor, og begynder at udføre handlingerne - de højeste handlinger - at oprejse og ændre situationen, og ikke være tavse overfor denne store *Munkar* (ondskab).

Åh Muslimer! Før Islam var jorden indhyllet i mørke; det persiske og romerske imperium havde besat jorden, og disse regimer udsprede stor korruption og ondskab, indtil Islam kom. Så kom Islam og den korrigerede menneskets tilstand, ødelagde disse Stater og implementerede sin retfærdighed gennem Khilafah. I dag ser vi jorden endnu engang domineret af korruption med kapitalismens stater, som har kontrollen. *Kufr*, ondskab og korruption er hverdagskost og forårsager død og ødelæggelse; kampen for udnyttelse gennem kolonisering og en økonomisk rentemæssig kontrol, har overtaget vores lande. Menneskeheden er vildledt og vandrer formålsløs. Kommunismens korruption har fjernet den fra jordens overflade; kapitalismens korruption har vist sig, men hele verden er gennemsyret af fortvivlelse.

Så Islam skal vende tilbage nu for at rykke al den korruption op med rode, for dermed at reparere og redde mennesket. Der er ingen andre måder dette kan ske på end gennem Khilafahs genetablering, for at ødelægge de stater som repræsenterer *Kufr* og korruption, og slette alle tegn fra de korrupte regenter, og gøre det muligt for Islam endnu engang at være lyset for de vildledte folkeslag. Islams tilbagevenden er meget nær, fordi Ummah ikke har andre værdifulde tanker eller idéer udover Islam, og regeringernes svaghed i de muslimske lande og deres forræderi kan lugtes overalt.

Så der er ikke andet tilbage end handlingerne, og de sidste skridt tilbage til Allahs ﷻ Vej, for at rykke korruptionen op med rode og blotlægge alt hvad ligger gemt.

Åh Ummah! Arbejd, bevæg dig og indled din kamp mod *Kufr*. Og Allah ﷻ har lovet,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

”Åh I Troende! Hvis I støtter Allah, vil Han give jer sejr og grundfæste jer på jorden.” [Muhammed:7]

Jeres *Iman* kræver, at I implementerer Islams *Deen*, og forbinder jeres overbevisning til handling. Så kom med jeres handlinger, og især de højeste. Arbejd for at få fjernet disse nikkedukker (regenterne), og må Allah ﷻ give os Sejren.