

# 2 Spørgsmål Angående Den Islamiske Personlighed

*Bismillahir Rahmanir Raheem*

## Spørgsmål 1:

Salam aleikum,

De grundlæggende spørgsmål, som skal besvares for enhver, er tre: Skaberens, Behovet for Sendebude og selve Qur'anen.

Efter man har forstået den grundlæggende 'Aqidah, hvordan bygger man så den islamiske personlighed? Er der en specifik rækkefølge man skal overholde, når man studerer de 'Aqidah-relaterede opfattelser som Sabr, Tawakkul og Rizq?

---

## Svar:

Wa aleikum Salam wa Rahmatullahi wa Barakaatuh

Jazak Allahu Khairan for dit spørgsmål.

Spørgsmålet er vigtigt fordi personligheden og oprejsning er uundgåeligt forbundet til hinanden, til den grad at det afgør, om end man er vedholdende i måden, man tænker og handler på. Den islamiske personlighed består af den islamiske mentalitet ('Aqliyyah) og den islamiske disposition (Nafsiyyah).

Den islamiske mentalitet er måden hvorpå realiteten kædes sammen med informationer, mens man måler den opad Islam, således at man former et islamisk synspunkt overfor denne realitet.

Den islamiske disposition er den energi, som eksisterer for at tilfredsstille ens instinkter og behov, som så kædes sammen med de islamiske opfattelser man bærer på, således at den udviste adfærd er ifølge Islam.

Den islamiske personlighed styrkes naturligt, ved at styrke både den islamiske mentalitet og den islamiske disposition.

Den islamiske mentalitet styrkes ved at forklare de tanker som bygger på Islam, således at ens mentalitet vil forbedre sig til den grad, hvor man med selvtilid kan relatere en bestemt realitet med hvad Islam siger til sagen.

Den islamiske disposition styrkes ved at tilbede Allah ﷻ og nærme sig Ham gennem lydighedshandlinger og den rette hensigt (Ikhlas). Der er mange Ayaat, Ahadith og bøger med Fiqh man kan referere til for at kende disse handlinger.

Hvad angår 'Aqidah skal man følge de artikler, som er absolutte og essentielle for enhver muslim, og de er: den absolutte erkendelse af Allah ﷻ, Hans Engle, Bøger, Sendebude, Dommens Dag, og idéen om Vilje og Handlekraft (Al-Qadha' wal-Qadar). Man kan referere til de regler som er forbundet til erkendelse (Ahkam al-P'tiqadi), for at underbygge det yderligere. Men de artikler, som indvirker på ens umiddelbare handlinger bør kendes forud for dem som ikke gør, fordi det er en forpligtelse for ethvert individ at kende de regler

som vedrører ham specifikt. Så ting ligesom dem du nævnte, såsom Tawakkul og Sabr er utvivlsomt en del af dem, fordi de vil påvirke den måde man handler på, især i arbejdet for oprejsning, hvis vej er fyldt med barske og strenge forhindringer.

Og Allah ved bedst.

Wa Salam aleikum wa Rahmatullahi wa Barakaatuh

---

## Spørgsmål 2:

Salam aleikum,

Jazakum Allahu Khairan for svaret.

Jeg har et andet spørgsmål:

Der findes en udtalelse fra 'Aisha - må Allah ﷺ være tilfreds med hende - [i Sahih al-Bukhari, i Kitab Fadha'il al-Qur'an]:

» إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَأَنزَلْنَا الْخَمْرَ لَقَالُوا لَأَنزَلْنَا الْخَمْرَ أَبَدًا وَلَوْ نَزَلَ لَأَنزَلْنَا الْزِّنَا أَبَدًا <<

”Det første, som blev åbenbaret, var en Surah fra (kategorien) Mufassal (essentielle eller detaljerede kapitler) hvori Jannah og Helvedesilden bliver nævnt. Da folk blev rodfæstet i Islam, begyndte Halal og Haram at blive nedsendt. For hvis det første (af Qur'anen) som blev nedsendt var, ”lad vær med at drikke Khamr,” ville folk have sagt, ”Vi vil aldrig forlade Khamr.” Hvis der blev nedsendt, ”Lad vær med at begå Zina,” ville folk have sagt, ”Vi vil aldrig forlade Zina.”

Du har nævnt, at nogle ting (tanker/handlinger) er generelt relevante for alle, og så er der nogle ting, som er relevante specifikt for andre. Mit spørgsmål er: Hvordan opbyggede Profeten ﷺ sine Sahabah ﷺ? Fulgte han en specifik metode i opbygningen af dem, og hvis dette var tilfældet, burde vi så ikke også følge den samme metode?

Hvis vi har en skabelon der viser i hvilken rækkefølge, vi skal opbygge den islamiske personlighed, så kunne vi mindske muligheden for at have huller i vores adfærd, insha Allah...

Wa Barak Allahu Fikum

Fi Amaanillah

---

**Svar:**

Wa aleikum Salam wa Rahmatullahi wa Barakaatuh

Jazak Allahu Khairan for dit opfølgende spørgsmål.

Det er fuldstændig korrekt, at du understreger vigtigheden af at bygge et solidt fundament i bestræbelsen for at konstruere en islamisk personlighed; og en muslims liv skal ikke kun være i overensstemmelse med Islams krav, men det skal være bygget på disse krav. Det ville være nytteløst for enhver muslim, at adoptere enhver tanke, give udtryk for en følelse eller påtage sig en handling, medmindre de var sikre på, at den var godkendt af Islam. Enhver tanke, følelse eller handling skal være baseret på den islamiske verdensanskuelse ('Aqidah), og udspringe fra den.

Udviklingen af de noble Sahabah ﷺ beviser dette faktum. Og de indledende stadier af åbenbaringen afslører et meget stort eftertryk på disse betragtninger, hvor resultatet var en omstrukturering af deres trosartikler, overbevisninger, attituder, perspektiver, følelser og reaktioner. Og denne udviklingsmetode tjente som en essentiel forberedelse til de udfordringer, som uundgåeligt lå forude.

Men der er tre ting, som kræver en overvejelse:

1. Profeten ﷺ og de noble Sahabah ﷺ levede aldrig et isoleret liv. Også i de tidligste perioder i Makkah blev Profeten ﷺ og de noble Sahabah ﷺ i varierende grad udsat for besværlighed, i forbindelse med livet i Makkah.
2. Åbenbaringen i de tidligste perioder i Makkah var jo også kun en del af det som efterfølgende skulle åbenbares. Og ledsagerne var ikke forpligtet til at påtage det, som senere hen ville blive forpligtende for dem. Men åbenbaringen blev fuldendt i løbet af Profeten Muhammads ﷺ liv, og muslimer er i dag forpligtet til at overholde alle de påbud, som blev åbenbaret i løbet af Profetens ﷺ liv. I denne henseende så har vi ikke den luksus, at vi udelukkende kan fokusere på os selv, i bestræbelsen for at opbygge vores islamiske personlighed.
3. Og konstruktionen af den islamiske personlighed kan ikke finde sted i isolation; vi kan for eksempel ikke foregive, at vi er bekymret om menneskehedens affærer, mens vi ikke gør meget for at realisere en praktisk ændring. Vi kan heller ikke hævde at være bekymret om vores individuelle forpligtelser, mens vi forsømmer vores kollektive forpligtelser. Og vi kan heller ikke fokusere på handlinger, som går udover det, vi er forpligtet til (dvs. Nawafil), mens vi forsømmer de forpligtende sager.

Jeg siger ikke at der er en grundlæggende modsigelse imellem arbejdet for at forbedre en selv og arbejdet for at forbedre ens samfund. Derimod så understreger jeg, at begge sager betragtes som forpligtende i Islam, og de skal derfor overholdes på samme tid.

Udviklingen af en islamisk personlighed er ikke en linear proces i traditionel forstand. Der findes ikke nogle tydelige markører, som nøjagtigt opridses overgangen fra et stadie til et andet. Faktisk vil vi aldrig være i en position til at fremvise egenskaberne i den islamiske personlighed, medmindre vi bliver konfronteret med de udfordringer der påkalder disse attributter.

Jeg håber dette besvarer dit spørgsmål. Hvis du får brug for en yderligere opklaring, så tøv ikke med at svare tilbage.

Og Allah ved bedst.

Wa Salam aleikum wa Rahmatullahi wa Barakaatuh.