

Oprensning (*nahda*)

Den muslimske Ummahs nuværende tilstand er således, at den er blevet ligesom Allahs Sendebud (saaws) har beskrevet den, som skummet der flyder på havet, og istedet for at vores fjender frygter os, så samles de om os ligesom dem der inviteres til et gilde mens de er sultne. Vi står overfor problemer overalt i verden, fra slagting af muslimerne i Bosnien og Kashmir, til hungersnød i Sudan, til forræderier i Palæstina, og til indsatsen for integrationen af muslimer i vestens kufr-systemer.

Alle disse problemer har splittet Ummah i adskillige dele, og det har gjort, at vi bekæmper hinanden i vores forsøg på at løse disse problemer altimens kuffar vedbliver med at skabe *fasad* (korruption). Den individuelle muslim er splittet imellem de mangfoldige sager, som han/hun ønsker at arbejde for. Når doneringsboksen kommer, er han/hun nød til at træffe det besværlige valg, om end at donere penge til moskéen eller skolen, til Bosnien, Palæstina, Azerbajjan, eller hvad end der nu er i nyhederne den uge. Den muslimske Ummahs tanker og følelser går i alle mulige retninger, og hiver i Ummahs entitet med sådan en styrke, at dele af den allerede er knækket af. Dette er realiteten, vi muslimer står overfor idag, og det er den største hindring på vejen mod oprensning (*nahda*). Hvis Ummah skal forenes, hvis vi skal blive ét samfund igen, én kultur; skal vores tanker og følelser forenes.

Den muslimske Ummah er nød til at fokusere, så den kan se realiteten, som er foran den, uden fordrejning. Denne opgave kræver, at vi opretter en fælles kilde, hvorfra vi udleder de opfattelser og idéer, som vedrører vores mentalitet og adfærd, som vil vejlede vores tanker og følelser i den rigtige retning. For den muslimske Ummah kan denne kilde ikke være andet end den islamiske '*aqidah*'. Lige siden muslimerne begyndte at kigge udenfor Islam, til græsk filosofi, romersk lov, kommunisme, kapitalisme, menneskelig logik osv., frem for til Allahs (swt) åbenbaring så begyndte de at stige ned fra deres position som, "*den bedste Ummah, der nogensinde er blevet frembragt til menneskebeden*", til samme status som skummet, der flyder på havet. Vores bestræbelser for oprensning skal derfor styres henimod at bringe de islamiske opfattelser tilbage til Ummah.

Først og fremmest, så skal vores erkendelse (*iman*) være en rationel erkendelse. Og den skal oprettes på den korrekte måde og må ikke være baseret på efterligning eller en reaktion. Vi er nød til at indse, at "*Der er ingen Gud foruden Allah, og Muhammad er Hans Sendebud*", og forstå dens betydning på en omfattende måde. Når Ummah bærer den intellektuelle erkendelse, og indser at erkendelsen af Islams budskab kræver at vi udleder vores tanker og følelser fra Islam, og kun Islam, så vil den have det intellektuelle sværd, som *insha Allah* vil skære igennem enhver *kufr* tanke, som præsenteres for Ummah. Efterhånden, som vi begynder at rense os selv fra *batil* (falskhed), og erstatte den med *tawbeed*, med *haqq* (sandhed), så vil vi have taget det første skridt henimod oprensning. Dette er fordi at den islamiske oprensning ikke er grundlagt på materiel rigdom, eller de videnskabelige opfindelser, industrielle fremskridt, eller lignende; men den afhænger af transformeringen af de fire faktorer, som udgør et samfund - tanker, følelser, mennesker, og systemer - således, at de stemmer overens med Allahs (swt) åbenbaring. Det materielle fremskridt via industri, videnskab osv., vil da kun være betydningsfuld, hvis samfundet er grundlagt på en sand ideologi, som giver den en retning og formål.

Allahs Sendebud (saaws) er det bedste eksempel at følge, og hvis vi kigger på *seerah*, vil vi se, at hans *da'wah* var rettet imod en omfattende og permanent ændring, i hele samfundets struktur. For at opnå dette, bar han (saaws) de islamiske opfattelser til folk som beordret af Allah (swt) og hverken skjulte eller fordrejede nogen idé for at behage folk. Han accepterede ikke kompromiser, selv da han blev tilbudt styret over Makkah i den periode på et år. Derimod åbenbarede Allah (swt) *Surat ul-Kafiroon* til ham (saaws), hvor vi bliver beordret til at sige, "*I har jeres Deen, og jeg har min Deen*". Vores *Deen* er Islam i sin komplette og uzensurerede form, lige fra reglerne for bøn (*salah*) og afvaskning (*wudhu*), til den islamiske stats politiske og økonomiske struktur.

Formålet med den islamiske oprensning burde være, at tage Islam som et budskab til verden og lede Ummah i kampen imod *kufrs* opfattelser, vildledte følelser, menneskeskabte systemer, og korrupte ledere, som den er blevet ramt af. Det vil sige, at arbejde for genetablering af Allahs (swt) Deen og *insha Allah* opleve, at Allahs (swt) ord, "*Det er Ham, der sendte Sit Sendebud med vejledningen og sandhedens Deen, så den kan sejre over alle andre adyan (ideologier)*", manifesterer sig som en realitet. Det er dette formål, vi kalder alle muslimer, individer og

grupper til at arbejde for og det er kun Allah (swt) vi sætter vores lid til, for at give os værdighed, ære og sejr både i dette liv og på dommens dag.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

"Allah har lovet dem af jer, som erkender (har iman) og udfører gode handlinger, at Han sandelig vil skænke dem overtagelsen (af magten) på jorden, ligesom Han skænkede den til dem før dem; at Han vil etablere deres Deen for dem, (den Deen) som Han valgte til dem; og at Han vil ændre deres tilstand af frygt til en bestående af sikkerhed og fred. "De vil udelukkende tilbede Mig og ikke tilskrive partnere til Mig". Og hvis nogen fornægter efter dette, er de visse oprørere." [MOQ al-Nur 24:55]