

Islams Træ

Bismillahir Rahmanir Raheem

- Optil midten af det 18. århundrede havde Islam været som et storslået træ, med stærke grene og grønne kviste, strålende med vigør, friskhed og pragt, og bærende en overflod af de mest storartede frugter.

Den islamiske *'aqidah* kunne beskrives som frøet, der fik træet til at spire, imens Islams tanker, og de regler som behandler livets affærer, kunne være træets rødder, og den høje stamme, som udsprang fra disse rødder, kunne være selve styret, dvs. autoriteten. De solide grene, og de grønne kviste, kunne være Ummahs engagement i sin opretholdelse af den islamiske livsstil, og i at bære den islamiske *Da'wah* til hele verden.

- I midten af det 18. århundrede, så bevidnede Europa den industrielle revolution, som rystede magtbalancen, hvilket forårsagede et skift på den internationale scene. Den islamiske stat, som tilfældigvis var verdensleder, mistede sin position, og den undergik en hastig nedgang i sin internationale status. Videnskaben, opfindelser og industrier, forårsagede en enorm intellektuel rystelse i Muslimernes sinde, og det ledte dem til at genoverveje deres opfattelse af Islam. Nogle af dem gik endnu videre og begyndte at genoverveje nogle af de islamiske tanker og regler. Dette førte til at kvistene visnede, og grenene blev svækkede. Naturligvis blev frugterne et sjældent syn og smagsløse. Men træstammen overlevede med nød og næppe, men den mistede sin vigør og begyndte at udtørre. Da Muslimerne så blev besejret i den første verdenskrig, huggede England stammen fra rødderne med hjælp fra Mustafa Kemal (Atatürk). Rødderne var det eneste, der var tilbage af træet. Udtørring krøb ind i nogle af rødderne, og andre udtørrede helt. Da fjenden overtog kontrollen over Muslimske jord, satte de sig for at afhugge og klippe rødderne af frøet, og afholde dem fra vand. Da fjenden gjorde det blev de fleste rødder tørre, andre rødder døde, og disse blev erstattet med rødder, som hørte til et andet frø. Derfor var der meget få rødder tilbage og de var endda dækket af støv. Meget få var levende rødder, men de var tørre i toppen mens de dog var i live indeni. De fleste af træets rødder blev enten rødder som tilhørte andre frø, eller tørre og livløse rødder, eller rødder, som blev adskilt fra deres frø, bortset fra en meget tynd tråd, som forblev forbundet til det.

- Dette var Islams tilstand, da Hizb-ut-Tahrir opstod. Og Partiet satte sig for at oprette en stærkere stamme, og mere frodige grene og kviste. Med andre ord, det satte sig for at arbejde hen imod at genoptage den islamiske livsstil, og hen imod at bære det islamiske Budskab til verden.

- Partiet har opfattet røddernes realitet fuldt ud. Det har også indset, at det i deres nuværende tilstand, vil være umuligt for dem at fremspire en stamme, uanset hvor meget der blev vandet og uanset hvorledes man dyrkede jorden omkring dem. Derfor satte det sig for at behandle rødderne fra det punkt, hvor de udsprang af frøet; altså begyndte det processen at sammenkæde islamiske tanker om livet og de shariamæssige regler som behandler livets affærer til den islamiske *'aqidah* hvormed man afviser alt, hvad der ikke udspringer fra frøet, dvs. der ikke udspringer fra Qur'anen og *Sunnah*. Det satte sig for at vande rødderne, dyrke dem, afbrække alle rødder som undergik en udtørring, og forsøge at udrydde alle rødder fra de frø, der udsprang fra andet end træets frø. Alt dette havde til formål at oprette en stærkere stamme end den, som var blevet hugget af, og grene og kviste, som var mere livfulde end dem, der var blevet ramt af udtørring.

- Partiet havde formålet at genoplive nogle af rødderne, indtil de spirede, og lade vigøren sprede sig til andre rødder, indtil nogle af rødderne ikke længere var udtørrede og andre blev grønne. Så træets rødder sprang ud igen, grønne og blomstrende livfulde små skud, knopper og blade, men kun i nogle af deres dele, i en forskellig

og varieret styrke. Men grønheden i bladene, knopperne og skuddene, i nogle af deres buske, sammen med vanding, gravning og dyrkning, betød at nogle af rødderne var rede til at frembringe stammen.

- Formålet i sådan en fase ville være at tage magten som metoden for at genoptage den islamiske livsstil og bære *Da'wab* til hele verden. Det ville med andre ord være at etablere styret, på basis af den islamiske idé. Det indebærer at formålet vil være at lade stammen udspringe fra rødderne, så grenene og kvistene gro fra den. Altså vil formålet ikke være blot at finde en stamme til dette træ, for så vil det ikke være en (rigtig) stamme, men derimod kun et stykke træ, som i starten ville være grønt og livfuldt, for derefter at blive udtørret, hvilket gør det umuligt for grenene og kvistene at gro fra den, og fortsat være forbundet til rødderne. Målet vil tværtimod være, at disse rødder lader stammen spire, hvorfra grenene og kvistene så kan gro.

Derfor vil målet ikke være blot at tage magten, så tropperne samles for at tage den, for så vil det ikke være et islamisk styre, skønt lovene var baseret på de Shariamæssige regler, fordi fjenden ville snart fjerne det, eller det ville snarest blive forvandlet til et ikke-islamisk styre, hvormed det vil blive umuligt for det at implementere Islam, og bære det til verden. Målet ville derfor være etableringen af Islam, på basis af den islamiske idé, og autoriteten er faktisk til at finde i Ummah; altså skal den etableres på basis af den idé Ummah har omfavnet. Processen for at tage magten, på basis af den islamiske idé, vil derfor være ligesom processen for at lade stammen udspringe fra rødderne. Den proces involverer behandling af rødderne fra deres udgangspunkt, dvs. fra frøet. Det involverer også at forfølge denne proces ihærdigt, med nerver af stål og resolut udholdenhed, indtil stammen udspringer naturligt fra rødderne. Derfor vil det være denne proces som bør udføres, for det vil være den eneste proces som vil opnå målet.

- Dermed vil det være forkert, endda spild af tid, at søge magtovertagelsen fra andre end Ummah. Det ville også være forkert og tåbeligt at beskæftige sig med andet end behandling af rødderne, for dermed at lade stammen spire. Det er derfor, at Partiets aktiviteter kun er koncentreret omkring behandlingen af rødderne. Dette ville indebære afbrækning af de udtørrede rødder, at fjerne støvet fra begravede rødder, vande hele træet, grubning og kultivering omkring træet, og trimme de skud som spirer fra rødderne.

- At træet med succes har undergået processen at lade stammen spire fra rødderne burde henlede vores opmærksomhed til to ting: det første er det faktum, at håbet om at stammen spirer er blevet meget større end nogensinde før. Det andet er at vi bør koncentrere vores indsats på fire områder og de er: brække de udtørrede rødder af, fjerne jord og støv fra de begravede rødder, vande hele træet, og grubbe og kultivere omkring træet. Hele vores indsats bør dreje rundt om disse fire ting, ved at bruge alle tilstedeværende måder (*asaleeb*) og midler (*wasaa'il*).

Hvad angår afbrækning af de udtørrede rødder, så ville det indebære destruktions af de fejlagtige opfattelser. Eksempelvis opfattelser som, "Hvor interessen er, vil Allahs ﷻ Shari'ah være", eller "islamisk socialisme", eller "nationalisme". Patriotisme vil også blive nedlagt, og enhver anden tanke som løgnagtigt påstås at være islamisk, og enhver tanke som modstrider Islam.

Hvad angår fjernelsen af jord og støv, ville det ske ved at sammenkæde tanker og regler til den islamiske '*aqidah*, og ved at fremhæve det faktum at de udspringer fra Qur'anen og Sunnah.

Derfor vil sammenkædningen blive opnået ved at fremvise deres forbindelse til Iman, såvel som forbindelsen til lydighed og ulydighed overfor Allah ﷻ, med '*aqidah*. Og ved at forklare at *halal* er det Allah ﷻ gjorde *halal*, og *haram* er det Allah ﷻ gjorde *haram*. Angående det at fremhæve deres oprindelse fra Qur'anen og Sunnah, så ville det blive gjort, ved at bringe det Shariamæssige bevis til enhver tanke og regel.

Vedrørende vandingen af hele træet, så betyder det applikationen af tankerne over de nutidige situationer og de daglige problemstillinger, for det ville hjælpe til genoplivning af disse tanker og regler; ellers ville tankerne forblive livløse; altså ville denne vanding ske for at muliggøre, at de nutidige situationer behandles ifølge de islamiske tanker og regler, og dette vil være vandet, som bringer det til live.

Med hensyn til grubning og kultivering omkring træet, vil det indebære en massekommunikation med disse tanker og regler. Landet hvor tankerne findes, vil være ligesom den jord, hvor træet er.

Derfor, ligesom træet, man bør grubbe og kultivere omkring, bør de ting som genopliver tanken i landet hvor tanken findes, aktiveres, og dette kan opnås via massekommunikation og kontakt dvs. ved at lade folk lytte til disse tanker, tale om dem, og gøre dem til folkets eje. At tale på offentlige steder modigt, og uden reservationer vil forvandle landet; dermed vil de eksisterende tanker og skikke blive skjult, for så at blive erstattet med andre tanker og skikke. Det ville være grubningen og kultiveringen omkring træet.

Derfor bør aktiviteten fokuseres og begrænses til disse fire ting. Hvad angår trimningen, ville den finde sted i begyndelsen af spiringen, indtil selve stammen spirer frem, hvorefter det så vil være unødvendigt. Men de fire handlinger bør fortsætte, idet disse er processens hovedkomponenter i at lade stammen spire fra rødderne.

Det eneste der er tilbage af Islam er frøet, dvs. *'aqidah*, og de fleste rødder er udtørrede og døde. Den første fase på vejen hen imod oprejsning er blevet opnået. Vigøren er vendt tilbage til træets rødder, og det afspejler sig i den grønhed, som viste sig til dels. Med andre ord, så er træets base opstået.

Dette var Islams historie, fremlagt som et træ. Det vil derfor være ren og skær uvidenhed at hævde, at Islam eksisterer i det verdslige liv, og ren og skær håbløshed at hævde, at den ikke kan oprettes igen. Det vil også være uretfærdigt at hævde, at den indsats som er blevet ydet for nyligt, ikke har rystet dens status quo.

For at være præcise, så siger vi, at håbet om at restaurere Islam på nuværende tidspunkt er meget større end nogensinde før, og hvis den indsats som bliver ydet fortsætter, vil stammen spire op fra rødderne, og så vil det kun være et spørgsmål om tid, før grenene og kvistene gror. Sagens kerne er at restaurering af Islam som en realitet i det verdslige liv, afhænger af processen hvor rødderne behandles, de udtørrede rødder brækkes af, jord og støv fjernes fra begravede rødder, at hele træet vandes, og at der grubbes og kultiveres omkring træet. Hvis den handling udføres ihærdigt, vil den islamiske stat utvivlsomt blive etableret.

Hizb-ut-Tahrir

26. Jumada al-Akhira

1383 ifølge Hijrah

20. oktober 1964