

Islamisk Overbevisning og Rationalitet

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

At tro på en skaber betragtes af mange som værende lig med at følge noget blindt. Og videnskabens og teknologiens stigende indflydelse i de sidste 50 år har resulteret i, at mange mennesker har forladt deres religiøse tro og adopteret videnskabens anskuelse, som konkluderer, at der ikke er behov for en skaber.

Navne som Richard Dawkins¹, en standhaftig ateist, som regelmæssigt latterliggør dem, der tror på en skaber og mener, at enhver person der har Iman på Allah ﷻ, modstrider menneskets opsætning totalt. Videnskabsfolk såvel som dem, der er bedåret af opdagelserne i videnskabens verden har i årenes løb udviklet en række teorier, som for dem beviser, at der ikke findes noget, der hedder en skaber. Disse teorier eller argumenter kan kategoriseres på følgende måde:

Videnskabsteorier - baseret på det faktum, at Allah aldrig er blevet set, hørt eller rørt, så hvordan kan Han eksistere, og alting er blot forskellige former bestående af atomer (materie), så der er ikke et behov for en skaber.

Moralske argumenter - For eksempel, hvordan kan en skaber eksistere og skabe så megen ondskab, korrupsion, fordærv, krig og ødelæggelse i verden? Fordi Allah ﷻ ville da vel være alle gode ting, såsom kærlighed, fred og nåde.

Logiske argumenter - Idéer udviklet fra logik, blandt andet; hvis Allah er almægtig, kan Han så skabe en sten, som er så tung, at Han ikke kan løfte den, og andre spørgsmål såsom; kan Allah skabe en væg, som selv Han ikke kan klatre over.

Kultteorier - Disse teorier er blandt andet, at vi måske eksisterer i en matrix, rumvæsner kan have skabt os eller selv djævelen kan have skabt os.

Før vi kigger på disse argumenter, så skal det være forstået, at de alle er designet til at prøve at bevise, at der ikke er et behov for en skaber.

Videnskabens Begrænsninger

¹ da.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins

Der hersker ingen tvivl om, at videnskabens udvikling i løbet af de sidste 200 år har ført til skabelsen og opfindelsen af teknologi og research, som ville have været utænklig for alle i det 18. århundrede.

Den genetiske make-up af mennesker, opdagelsen af DNA og motorkøretøjet osv., er blot nogle af de succeshistorier i den videnskabelige udvikling. Men mange mennesker, der er fortryllet af videnskaben, har forsøgt at bruge dette til at foreslå, at der ikke findes en skaber. Dette er dog et komplet misbrug af videnskaben; dette kan ses hvis vi kigger på, hvordan videnskaben konkluderer fakta.

Forskeren ville udføre et eksperiment i et laboratorium og ville underlægge den ting der undersøges, for forskellige forhold, såsom ekstrem varme eller kulde, og derefter se hvordan den vil reagere i forhold til hvordan den ville reagere i sit normale miljø. Herfra ville fakta derefter blive konkluderet. Altså kan denne videnskab ikke eksperimentere med disse ting, som er uhåndgribelige, såsom idéer, love, historie, adfærd og ting, som er udenfor universet. Dette er fordi alle disse ting ikke er håndgribelige. Man kan ikke tage dem ind i et laboratorium, og varme dem op eller fryse dem ned. Derfor er det umuligt for videnskaben at eksperimentere med Allah ﷻ, netop fordi Allah ikke kan eksperimenteres med.

Mange forskere har argumenteret for, at der ikke er behov for en skaber, fordi alt hvad vi ser i universet såsom planeter, mennesker, stjerner osv., blot er forskellige former for materie. De er ikke andet end atomer, som er arrangeret på en bestemt måde, og når et menneske eksempelvis dør, så bliver det til støv, som er en anden form for materie. Men det er fysisk umuligt for noget som helst at skifte fra en tilstand til en anden på egen hånd. Vand kan ikke blive til damp på egen hånd, og is kan ikke blive til væske. Begge to behøver noget andet for at lave overgangen. For at vand kan forvandle sig til damp, så har det brug for varme, og for at is kan blive til væske, har det brug for en bestemt mængde kulde. For at forvandlingen kan forekomme, er det ikke nok med en hvilken som helst mængde kulde eller varme, men derimod en specifik mængde er nødvendig, dvs. damp vil ikke blive dannet fra vand, medmindre varmen er 100 grader; for 80 grader vil ikke danne damp. Hvorfor vil dette kun forekomme ved 100 grader? Hvorfor ikke ved enhver anden temperatur? Dette er fordi vandet, varmen og dampen ikke har noget at sige i denne afgørelse. Reglen om at ændre sig fra vand til damp ved 100 grader blev pålagt over dem - de havde ikke noget valg; hvis de havde et valg, kunne de forvandles ved enhver temperatur, ikke kun ved 100 grader. Dette viser det er forkert at formode tingene blot er materie eller atomer, idet noget andet end dem nedfælder love og kontrollerer tingene; dette kan kun være skaberen.

Godt og Ondt

Mange mener, at det ikke er din erkendelse af Allah ﷻ eller det at følge en religion der gør dig til en god person. Derimod er det tilfældet, hvis du har gode moralske egenskaber som ærlighed, kærlighed, fred og barmhjertighed osv., og hvis disse er de bedste moralske egenskaber, hvordan kunne Allah så tillade så meget undertrykkelse, krige, lidelser og katastrofer i verden? Dette må da bevise, at der ikke findes en skaber?

Dette argument indeholder flere problemstillinger, fordi det formoder Allah ﷻ er ligesom et menneske med moralske egenskaber, og det formoder mennesket skabte disse egenskaber, altså må Allah ﷻ også besidde dem. Hvis Allah var ligesom et menneske, så betyder det Allah vil blive gammel og dø en dag, ligesom mennesker. Dette ville være absurd at mene. At placere skylden for eksistensen af problemer rundt omkring i verden er endnu mere absurd, fordi de alle sammen er menneskeskabte. Den første verdenskrig blev startet af England, fordi Tyskland truede Europa. Anden verdenskrig blev igen startet af England sammen med Rusland og Frankrig fordi Hitler ekspanderede Tyskland. Krigen i Irak blev startet af USA på grund af olie. Krigen i Kashmir blev stort set skabt af briterne, da de gav et muslimsk land til Indien, og til sidst, problemerne i Mellemøsten blev skabt af England, som skabte staten 'Israel' over folket i Palæstina. Undertrykkelsen rundt omkring i verden skabes og opretholdes af mennesker, og ikke Allah ﷻ.

Det skal være logisk...

Folk der rejser logiske argumenter beviser overhovedet ikke, at Allah ﷻ ikke eksisterer. Derimod rejser de cirkulære argumenter, som ikke ender nogen steder. Om Allah ﷻ kan løfte en sten, flyve eller klatre osv., beviser slet ikke, at Han ﷻ ikke eksisterer. Disse spørgsmål er forkerte i sig selv, da man ikke kan besvare dem korrekt, uanset hvordan man besvarer dem. De ligner spørgsmål som, "Er Tyskland det største kontinent i verden?" Det er det tydeligvis ikke. Men det betyder Tyskland er et kontinent, bare ikke det største. Problemet her er, at det spurgte spørgsmål var forkert, fordi det modstred definitionen af Tyskland, som er, at det er et land i Europa. Et lignende spørgsmål ville være at spørge, "Kan katten tale kinesisk?" At svare ja er irrationelt, og at svare nej vil betyde, at katten ikke kan tale kinesisk, men at den kan tale. Igen var spørgsmål forkert, fordi det formoder katte kan tale.

Altså er logiske argumenter faktisk ulogiske, fordi de modstrider definitionen af hvad en skaber er. Så at løfte, klatre og kaste osv., er menneskelige egenskaber. Hvordan kan mennesker bruge deres egenskaber til at beskrive Allah ﷻ? Det skabte påvirker ikke skaberen.

Kultteorier

Man skulle tro, med udviklingen af videnskab, at flere og flere folk ville konkludere, at tegnene i verden viser os, at der findes en skaber. Men desværre er flere og flere folk begyndt at tro på det mærkelige og forunderlige. Keanu Reeves' film om Neos kamp mod en eller anden overnaturlig magt kaldet, 'The Matrix', som kontrollerer alt, rejste muligheden at livet som vi kender det, måske ikke er hvad det ser ud til at være; nogen, såsom en gruppe forskere i USA kaldet Clonaid, siger endda, at mennesker blev skabt af rumvæsner.

Problemet her ligger i metoden for tænkning, som er alting er muligt; der findes ikke noget der hedder en absolut sandhed. Denne type tænkning fremelskes i vesten, fordi kritisk tænkning er sundt, og sikrer

blot, at de underligste teorier forbliver, idet de kan modstå prøven fra enhver mistænksom tænker. Men idéer som, ”Vi kommer fra rumvæsner”, osv. er fysisk ubeviselige og kan ikke bekræftes af dem der tror på dem. Og der er slet ikke noget bevis for en Matrix. Faktisk kan læseren aldrig vide om skribenten af denne artikel er et menneske eller et rumvæsen. Sådant en tænkning er irrationel, og afholder faktisk en fra nogensinde at blive overbevist om afgørende ting, som kan bekræftes.

Islam og Forstanden

Ved at bruge vores forstand og sanser, bestående af berøring, lugt, smag, hørelse og syn, som de fleste mennesker har, kan vi vurdere alt omkring os og konkludere at intet i universet eksisterer på egen hånd. Om end bladet på et træ, planter, computere og biler osv., er de afhængige af andre ting, for at fungere og overleve, og de er alle sammen begrænset af de universelle love, som de ikke kan overskride. Dette indikerer, at de ikke kan have skabt sig selv, og ikke kan leve for evigt på grund af deres afhængighed af andre ting for at eksistere, som betyder der skal noget andet end dem, som frembragte deres eksistens. Skaberen kan ikke have nogen af det skabtes egenskaber, da det ville placere skaberen i en tilstand af at være skabt.

Når den korrekte tænkingsproces anvendes, er det uundgåeligt, at alle mennesker vil komme frem til konklusionen om en skaber. Det er kun afvigende tænkning, som har tilladt evolutionære idéer at vinde indpas og stor opmærksomhed.

Den islamiske verdensanskuelse er en rationel overbevisning, som bygger på forstanden. Over 60 % af Qur’anen omtaler Allahs ﷻ skabelser og påbyder alle til at tænke over det skabte. Der er mange *Ayaat* i Qur’anen der anmoder alle mennesker om at tænke og overveje:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ﴾

”Blev de skabt ud af intet, eller er de (selv) skaberne? Skabte de himlene og Jorden? Nej, de er slet ikke sikre (på noget som helst)!” [At-Tur 52:35-36]

Og:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِذَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

”Sandelig! I skabelsen af himlene og jorden og nattens og dagens vekslen, er der visselig tegn for et folk, der har forståelse.” [Aal 'Imran 3:190]

Gennem brugen af den rationelle metode, kan vi afgøre hvilke teorier der er korrekte, og hvilke teorier der er totalt irrationelle.